





*Beetje bij beetje moesten we je verlaten,
we konden uiteindelijk niet meer met je praten.
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer,
de mama van vroeger was je niet meer.
We zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.*

Hand in hand, zijn wij gegaan tot de drempel,
moegestreden, maar omringd door liefde
is moedig van ons heengegaan

Mevrouw

Paula Vandaele

weduwe van de heer Raphaël Maes († 1987)

geboren te Roesbrugge-Haringe op 5 juni 1932
en omringd door haar familie rustig heengegaan in Huize Proventier
te Poperinge op 17 november 2023, gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van Okra en Samana

De afscheidsdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
in de **Sint-Martinuskerk te Haringe op zaterdag 25 november 2023**
om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.15 uur.

U kunt Paula een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys,
Duinkerkestraat 143 te Poperinge, elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur.

Zij is de ma van

Luc Maes - Marie Rose Rosseel

Zij is de mémé van

Bert Maes - Anja Goudeseune
Bryana
Sybren
Sofie Maes - Benoit Druant
Loïck
Emma

Zij is de zus, schoonzus en tante van

† Simonne Vandaele - † Odiel Hoet en familie
† Maria Maes - † Michel Antheunes en familie
† André Maes - † Rolande Brutsaert en familie
† Daniel Maes - † Maria Demolder en familie

De families Vandaele - Dehondt en Maes - Dezwarte.

Wij danken haar huisdokter B. Doise, het verpleegteam Sofie Maes,
de directie en het personeel van Huize Proventier, in het bijzonder
de afdeling Waterlelie en de trouwe burens voor een bezoekje en babbeltje.

Online condoleren kan via www.demuys.be.