



Paula Deschilder 1928 - 2023





*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*



Na een leven vol goedheid, vreugde en vriendschap
is zachtjes van ons heengegaan

Mevrouw

Paula Deschilder

weduwe van de heer Jozef Meeuw († 1989)

geboren te Watou op 20 december 1928
en met liefdevolle zorg omringd rustig ingeslapen in het
Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Poperinge op 3 mei 2023,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Op **vrijdag 12 mei 2023 om 10 uur**, willen wij samen met u, God danken
voor de gave van haar leven, tijdens de afscheidsviering in de **Parochiekerk van
Sint-Jan ter Biezen**. Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats.

Er is gelegenheid tot groeten na de viering.

U kunt Paula een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys,
Duinkerkestraat 143 te Poperinge.

Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur,
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Zij is de mama en mémé van:

Linda Meeuw – Carlo De Wulf
Marlies
Dries en Janis
Elise

Zij is de doopmeter van:

Marlies De Wulf
Dorine Meeuw

Haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Deschilder – Boury en Meeuw – Verbeke – Lejeune.

De familie heeft een warme dank voor haar trouwe huisarts dr. Verhoeve
en de directie en het personeel van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis,
in het bijzonder het personeel van het 2e verdiep.

Wij danken de familie, buren en vrienden die haar liefde en vriendschap
hebben gegeven.

Online condoleren kan via www.demuys.be.