



Luc Leplae
1955 - 2024



*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.*



Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel,
is tot ons grote verdriet zachtjes van ons heengegaan

De heer

Luc Leplae

levenspartner van Mireille († 2010)
zoon van † Georges Leplae en † Anna Vandenbroucke

geboren te Houthem op 27 oktober 1955
en overleden in het Woonzorgcentrum St.-Médard te Wijtschate
op 29 september 2024, gesterkt door het Gebed van de Kerk.

Op **zaterdag 5 oktober 2024 om 10.30 uur**, willen wij samen met U,
God danken voor de gave van zijn leven, tijdens de afscheidsviering in de
aula van het Uitvaartcentrum Demuys te Kemmel. Na de crematie
begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats.

U kunt Luc een laatste groet brengen in Uitvaartcentrum Demuys,
Reningelststraat 11 te Kemmel, elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Zijn zus, schoonbroer, neven en nichten

Myriam Leplae – Freddy Vanbelleghem

Heidi Vanbelleghem – Redgy Lenglaert

Quentin Castrique – Mimona Azzi en kinderen

Cheyenne Lenglaert – Kim André Løvdal, ♥

Bianca Vanbelleghem – Harold Amorison

Morgane Amorison – Paul Devos en kinderen

Ophelie Amorison – Dileine Omba, kinderen en ♥

Zijn kat Mozart

De families Leplae – Vandenbroucke

Met dank aan

de huisartsenpraktijk De Sterkte Wijtschate
de directie en het personeel van wzc St.-Médard Wijtschate
de medewerkers van Familiehulp voor de 30 jaar goede zorgen